

# שיט חלומי בקריביים: יעד הקרוזים הפופולרי בעולם

Posted on 4 ביוני 2018 by עוזי בכר



האיים הקריביים, בית שני לחובבי הקרוזים האמריקנים היוצאים לחופשת סופ"ש וחלום למיליוני נוסעים הפזורים ברחבי הגלובוס

**Category:** יעדים

**Tag:** דיסני, קריביים, איי בהאמה, אי פרטי, שיט חלומי, נסאו, Castaway Cay

שיט בקריביים נחשב לפופולרי בעולם. מספר נוסעי הקרוזים בים הקריבי עמד על כ- 10 מיליון נוסעים בשנת 2017 מכלל 25.8 נוסעי קרוזים בעולם כולו. פה נולד מושג שיט תענוגות ע"י חלוץ הקרוזים תד אריסון שהקים יחד עם משולם ריקליס את חברת השיט קרניבל קרוז ליין בשנת 1972. אניות פאר, שמש מלטפת, וחופים מכוסים בחול לבנבן של ים בגווני תכלת ועצי דקלים זה מה שמצפה לכם באזור.

אם מדברים על הים הקריבי אחד האיים שזוכה לביקורי מרבית האניות הוא איי בהאמה שם ממוקמים גם האיים הפרטיים של חברות הקרוזים הגדולות ולשם מופנים נוסעיהן כחלק ממסלולי השיט. כאורח חברת דיסני קרוז ליין באנייה דיסני דרים, התגשם גם חלומי.

## נסאו (Nassau), בירת איי בהאמה

כהרגלי אני משכים קום ויוצא למרפסת הקטנה הממוקמת בסיפון 10 בדיסני דרים, אחד הרגעים האהובים עלי

בהפלגות, דואט של שלוה והרהורים בים פתוח. סוג של "הזקן והים" מאת המינגוויי, הנאבק כמו בסיפור לשמור על רגעים של כבוד בין האדם לאיתני הטבע. אגב, אנחנו ממוקמים לא רחוק מקי ווסט, מקום מגוריו של הסופר הידוע.

תמונה ציורית של מגדלור בודד, אניות קרוזים באופק וקבוצת בנייני ענק ודרדדים שצמחיה סביבם, מופיעה בקו הרקיע ומבשרת על התקרבותנו לאי הקריבי בהאמה, שבירתו נסאו.

נמל העיר נסאו, הנמצאת באי ניו פרובידנס, עמוס באניות נוסעים ססגוניות, מאות נוסעים מציפים את הרציפים וכולם בדרכם לעיר הגדולה. בניינים קולוניאליים בצבעי פסטל נראים בכניסה לעיר ומעידים על שלטונם של הבריטים במקום, גואלי האי משודדי ים אכזריים.



חוף פרטי באטלנטיס. צילום עוזי בכר

מרבית התיירים מתגודדים מסביב לדוכני Straw Market לא הרחק מהיציאה מהנמל בו רוכלים פורשים את מרכולתם הטיפוסית: תיקים, כובעים וכלים מקש. אחרים מציעים כריות רקומות, מוצרי עץ מגולפים ובעיקר שמעטס. "אניני הטעם" פונים לרחוב הראשי Bay St בו מרוכזים חניות פטורות ממס (דיוטי פרי) המוכרות תכשיטים, בגדים אופנתיים, דברי קוסמטיקה וצורכי צילום. לעולם לא תדעו אם ביצעתם את עסקת חייכם או זכיתם למוצר מזויף, אשרי המאמין.

לאוהבי חופים עטורי דקלים עם חול לבן ומי ים בצבעי כחול טורקיז "אי הלגונה הכחולה" (Blue Lagoon Island) הוא המקום לבטן גב, שיזוף ושחיה בקרבת בעלי חיים ידידותיים- דולפינים.

ברחוב Kings St. שוכן מוזיאון הפיראטים המלמד על העבר המפואר של שודדי הים באי, מומלץ למשפחות.

אטרקציה נוספת ומומלצת, הנראית כבר מלב ים היא "אטלנטיס" (Atlantis) הממוקמת באי פרדייז ומחוברת לנוו פרובידנס באמצעות שני גשרים. מדובר במלון פאר ענק בו סוויטה מלכותית שהייתה בזמנו חביבה על מייקל ג'קסון וידוענים אחרים. אחד מסרטי ג'ימס בונד צולמו במתחם מה שהפך אותו לאתר נופש ושעשועים פופולרי במיוחד. באתר, רחוב של חניות פאר ומותגים עולמיים, קזינו גדול, אקווריומים עם שלל סוגי בעלי חיים ימיים, בריכות שחיה מרשימות, שחיה עם דולפינים במתקן גדול ומתוחזק להפליא המלווה במדריך אישי הגורם לדולפינים לרקד ולקפוץ לעיני הצופים. פארק מים מדהים (Aquaventure Water Park) - חוויה בפני עצמה וכולל מגלשות ענק, שיט אבובים במקדש מאיה עתיק לצד כרישים ובלב צמחיית ג'ונגל. במקום נערכים גם כנסים וקונגרסים והוא הומה מבקרים במהלך כל השנה.



**Castaway Cay: שיט חלומי בקריביים ובילוי משפחתי. צילום עוזי בכר**  
**אי פרטי חלומי - Castaway Cay**

ברוכים הבאים לאי הפרטי של דיסני, Castaway Cay, המיועד רק לאורחי אניות החברה המגיעות ליום של כיף באי חלומות. למי שעדיין לא ביקר באי אבל צפה בסדרת הטלוויזיה "אי החלומות" (Fantasy Island) המציג את סיפורו של בעל אי אקזוטי פרטי ועוזרו קטן הקומה המגשימים חלומות לאנשים, אז החלום התגשם! ברידה מהאנייה פוגשים מימין מבנה עץ מקורי ומעניין, בית הדואר, ממנו ניתן לשלוח גלויה מקורית לחברים, בהמשך מרינה קטנה עם סירות ומבנה רעפים המשמש לתחנת המתנה לקרוניות לבנות היוצאות וחוזרות עמוסות נוסעים. אני יורד בתחנה הראשונה המיועדת למשפחות, צועד לעבר חוף דקלים, שמשיות, כיסאות נוח וסירות פדלים המשמשות את המשפחות המתפלשות ותופסות עמדות בחול הלבנבן של ים בגווני תכלת. נכנס ללגום משקה קר ויוצא עם כובע לבן מחנות המזכרות. עכשיו אני באווירה המתאימה...

בתחנה השנייה המיועדת גם היא למשפחות, מרבית הילדים עסוקים בגלישה לתוך המים הקרירים ממגלשות מתפתלות של פארק מים הבנוי מעץ מסיבי מעוצב בסגנון קריבי. תחנות להשכרת אופניים עומדות לשירות האורחים ועמדות לחלוקת משקאות, פירות וחטיפים זמינים בכל רגע.



**Castaway Cay:** טקס נישואין תחת קבוצת עצי דקל . צילום עוזי בכר  
טקס נישואין תחת קבוצת עצי דקל הוא לא דבר שבשגרה, זוג צעיר וקבוצת אורחים קטנה מצאה לה פינה בין תחנה אחת לשנייה לערוך טקס כהלכתו בנוכחות כומר האנייה וצוות מצומצם שדאג להעבירם בקרונות מיוחדת לעתיד משותף, מקורי.

התחנה השלישית המיועדת למבוגרים בלבד ממש כלבבי, גן עדן אמיתי של בקתות עץ קטנות בין דקלים, "בתים נטושים", ים שקט ובלי המולת המשפחות. אני תופס לי כיסא נוח וממקם אותו בשפל ים הפולש לקרבת החוף ולא מפסיק לצלם, תמונות מדהימות של מגזין יוקרתי כשבאופק הדיסני דרים אליה חזרנו בסוף יום נפלא.

**ברוכים המצטרפים לקבוצת הפייסבוק "קרוא חלום של הפלגה" הייחודית בעולם הקרוזים**

**.There are no comments yet**